

Emperyalizm ve Ermeni Meselesi Sempozyumu Sonuç Bildirgesi

-Aziz milletimiz ile Ermeni toplumu bin yıla yakın bir süre iç içe, yan yana ve barış içerisinde bir arada yaşayarak kültürel etkileşimde bulunmuştur.

-Osmanlı devletinin bünyesinde barındırdığı bütün topluluklara uygulamış olduğu adil ve hoşgörülü yönetim anlayışı içerisinde Ermeni toplumu da yerini alarak bir yandan kendi kimliğini ve kültürel değerlerini muhafaza edip geliştirirken, diğer yandan Osmanlı aidiyetini de benimseyip mimarlıktan musikiye pek çok alanda kültür ve medeniyet inşasına önemli katkılar getirmiştir.

-19. yüzyılın son çeyreğine kadar devam eden bu huzur ve barış ortamı; emperyalist güçler tarafından kendi hedeflerine vasıta kılmak ve esasta hem Ermeni toplumu hem de Osmanlı devletinin aleyhinde olacak şekilde bozulmuş, kin ve nefret tohumları ekilerek karşılıklı acıların yaşanmasına zemin hazırlanmıştır.

-Bu hadiselerin yaşanmasında küresel emperyalizmin oyununa gelen ve kendi toplumunu dahi istismar etmekten çekinmeyen Hınçak, Taşnak ve buna benzer paramiliter Ermeni örgütlerinin vebali tarih önünde sabittir.

-Yüzüncü yılını geride bırakmış olduğumuz Birinci Dünya Savaşı, 20. yüzyılın tüm zamanlarında etkisini sürdürmüş ve beş kıtada insanlığa pek çok eziyet ve mezalim yaşatmıştır. İç savaşlardan bölgesel savaflara, oradan topyekûn savaşa ve ideolojik kamplaşmalara sebep olmuş ve bugün dahi insanlığın “Küresel Travma” yaşamasına yol açmıştır. Bu büyük insanlık travmasının yaşanmasında Siyonizm’in ilham ve finansörlüğünde kendisine yol açan kapitalist batı dünyasının büyük bir sorumluluğu vardır.

-Bugün küresel emperyalist cephe, kendi sorumluluklarını unutturup, günahlarını perdeleyebilmek için “Asılsız Ermeni Soykırımı” yalanına sarılarak insanlığın tarihsel hafızasını şaşırtmaya ve yüz yıllık bu yalanla “Pax Ottomana” yani barış medeniyetinin torunlarına büyük bir bühtan ve töhmet yüklemeye çalışmaktadır.

-24 Nisan 1915’e dayandırılmaya çalışılan bu asılsız iddialar; günümüz evrensel değer ve normlarıyla yorumlanarak insanlığın önünde milletimizi sorgulatma amaçlı olduğu kadar kendilerinin aynı tarihlerde ve oraya gelinceye kadar yüzyıllar boyunca Afrika’da, Orta ve Güney Amerika’da ve Asya kıtasında yapmış oldukları insanlık dışı uygulamaları ve medeniyet tahripkârlığını unutturma kurnazlığını da içermektedir.

-“Bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş olur.” inanç ve ahlakıyla büyüyüp “hangi dinden olursan ol, ister Hristiyan, ister Mecusi, ister Putperest, ne olursan ol yine gel” felsefesini kuran ve dış politikada barış düzeni düsturunu insanlığa armağan eden necip milletimizin tarih ve insanlık önünde hesabını veremeyeceği hiçbir konu yoktur.

-Vatikan’da oturan Papa ve Brüksel merkezli Avrupa Parlamentosu aziz milletimize ve devletine “tarihle yüzleşme” çağrısını yaparken kendi vicdan yaralarını kapatma kurnazlığı içerisinde.

-Tarihsel aklımız ve milli vicdanımızla bu türden bütün ithamlarını reddeder, insanlığın huzur ve saadeti için millet olarak dün olduğu gibi yarın da çalışacağımızı hür dünyanın tüm temsilcilerine duyurmak isteriz.